

Stof tot nadenken, meer dan ooit



Verontrustende telefoons zijn ons deel de voorbije weken, meer dan ooit te voren. Vanuit verschillende hoeken horen we noodkreten. Dag na dag wordt de groep landbouwers die hun dromen zien ontglippen groter. Omwille van niet meer naar behoren functionerende markten, de onmogelijkheid om productiekosten door te rekenen aan de afnemer, verstikkende regelgeving en administratie, regelnevel, kalenderbeleid en een ongeziene stress wordt het een aantal mensen te veel en worden zeer drastische beslissingen genomen. Die zijn er op professioneel vlak, in de bedrijfsvoering én spijtig genoeg ook op persoonlijk vlak. Men ziet soms geen licht in de tunnel meer om verder te gaan met het leven.

Ondanks alle initiatieven rond het mentale welzijn op landbouwbedrijven en de organisatie van ronde tafels worden de mensen die in de (mentale) problemen komen niet of amper bereikt. Steunbetuigingen vanuit politieke hoek en begripvolle schrijfsels helpen daar weinig of niet bij.

Er zal fundamenteel meer respect moeten opgebracht worden voor wat wij doen, maar vooral voor wie we zijn: mensen van vlees en bloed, weliswaar met zeer brede schouders en een dik vel, maar soms knapt de veer en houdt het op.

Collega Philip kroop in zijn pen en deed een oproep om het "ut te spugen" en als boer of boerin je hart te luchten, over alles wat je op de lever ligt. Een oproep die gigantisch veel bekeken en gedeeld wordt op de sociale media. Een uiting van zijn frustratie na het verlies van weer een dichtbij collega die het licht niet meer zag...

Beter dan in de liedjestekst van "Dust in the wind" (Kansas) kan het gevoel van je droom je zien ontglippen niet verwoord worden. Lees de tekst, herlees hem en herlees hem nog eens en laat hem bezinken, ter nagedachtenis van onze collega's.

Ik sluit mijn ogen
Slechts voor een ogenblik en het ogenblik is verdwenen
Al mijn dromen
Trekken aan mijn ogen voorbij, een rariteit
Stof in de wind
Ze zijn slechts stof in de wind

Hetzelfde oude liedje
Gewoon een waterdruppel in een oneindige zee
Alles wat wij doen
Brokkelt af hoewel wij weigeren te zien
Stof in de wind
Wij zijn slechts stof in de wind

Klamp je niet vast
Niets duurt eeuwig, maar hemel en aarde
Glijden weg
En voor al je geld koop je geen extra minuut

Stof in de wind
We zijn slechts stof in de wind
Stof in de wind
Alles is stof in de wind
Stof in de wind

I close my eyes
Only for a moment, and the moment's gone
All my dreams
Pass before my eyes, a curiosity
Dust in the wind
All they are is dust in the wind

Same old song
Just a drop of water in an endless sea
All we do
Crumbles to the ground, though we refuse to see
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Oh

Now, don't hang on
Nothin' lasts forever but the earth and sky
It slips away
And all your money won't another minute buy

Dust in the wind
All we are is dust in the wind
(All we are is dust in the wind)
Dust in the wind
(Everything is dust in the wind)
Everything is dust in the wind
The wind

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.

#boerzktrespect | @voorzitter@absvzw.be | @hendrikABS



Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | info@absvzw.be



Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | adviesbureau@absvzw.be



Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 29 | fax 051 24 25 39
www.vabsvzw.com | vabs@absvzw.be



Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 30 | fax 051 24 25 39
www.nacvzw.be | info@nacvzw.be



Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be jongabs@absvzw.be



BOERENFRONT
Van Benedenlaan 32 | 2800 MECHELEN
Tel. 015 45 12 28 | Fax 015 45 12 08